



/ DFE handpan beleving \

Aan

**Betreft**  
Handpan les

Oss, 22 december 2019

Hartelijk dank voor de belangstelling.

**Ik geef les op handpan bij mij thuis in Oss, op alle doordeweekse ochtenden , dinsdag middag en donderdag middag en een zaterdag per maand.**

Je hoeft geen eigen instrument te hebben om je de belangrijkste beginselen eigen te maken. Tegen de tijd dat je een instrument hebt kun je de lessen nog wel boven halen, zo super ingewikkeld is het namelijk in beginsel niet. Met vier lessen kom je al heel ver, leert de ervaring.

**Als je wel een eigen instrument hebt, breng het dan ook zeker mee. Daar ben je mee vertrouwd en dat speelt natuurlijk fijner.**

Wil je zonder eigen instrument toch serieus oefenen dan kun je ook een **leeninstrument huren** voor de duur van de cursus. De huurprijs is slechts  
2,50 euro per week voor een tongue drum  
5 euro per week voor een RAV Vast tongue pan  
7,50 euro per week voor een C pentatonic handpan

In die vier lessen, in cursus vorm, zitten een aantal basis technieken die wel handig zijn om te kennen. Daarna leer ik al vrij snel hoe je jezelf kunt laten ontdekken. Het is namelijk ook een instrument dat emoties oproept als verwondering verstillend en betoverend. Dat is heel persoonlijk en voor iedereen weer anders. **In ongedwongen sfeer neem ik je mee op klank avontuur.**

Later kun je nog extra lessen nemen mocht je daar behoefte aan hebben. Alles in overleg.

Over de lesinhoud: Van basis vaardigheden via basis kennis over welke structuren muziek volgt en via vaardigheden om zo zelf een muziekstuk op handpan te maken kom je uiteindelijk bij jezelf uit. Jij als bespeler bepaalt ten slotte ook hoe je met je instrument verder wil.

Voor **les met twee personen** geldt niet het tarief van 90 euro per cursus. De lessen duren langer [les duur ligt overigens nauwelijks vast, sfeer vind ik belangrijker] omdat je allebei toch moet uitproberen en oefenen. Koppels betalen 130 euro voor de cursus van vier lessen.

**Twee lessen op een dag nemen met een pauze ertussen kan ook.** Voor mensen die een heel eind moeten reizen is dat wel zo prettig. We nemen dan eerst even tijd om te landen. Kopje koffie, thee, sapje, iets lekkers erbij. Dan doen we de eerste les, pauzeren we een half uurtje en wandelen aan het eind van mijn straat langs het water het bruggetje over de rust in. Na de wandeling [om eerste indrukken te laten bezinken] doen we de tweede les.

Virtuoos spelen kun je als beginner simpelweg niet. Maar indrukwekkend mooi klinken kun je wel. Dat is wat ik je ga leren.

Hartelijke groet  
Leo van Boekel  
DFE handpan beleving